



Henk Derks werkte zeven jaar aan het in stelling brengen van de schoolfilosofie van Eduquaat.

© john peters

# Plezier in een leven leren

Na ruim zeven jaar stopt Henk Derks. De bestuurder van onderwijskoepel Eduquaat in Weert wil meer tijd besteden aan zijn eigen bedrijf. „Ik heb gegeven wat ik kon. De basis ligt er nu.”

**DOOR LEON JANSSEN | VELDHOVEN/WEEERT |**

Hij was nog lang niet klaar met de grote klus waar hij zeven jaar geleden aan begon. Henk Derks, scheidend bestuurder van scholenkoepel Eduquaat in Weert, gaat er echter van uit dat de huidige ploeg met een nieuwe bestuurder deze klus – ‘een onderwijssysteem opzetten waarin het kind en niet de school de hoofdrol speelt’ – af zal maken.

Hij lepelt het op uit zijn hoofd:

„Je mag zijn zoals je bent

Om te worden wie je bent

Maar nog niet kunt zijn

En je mag het worden

Op jouw manier

En in jouw tijd”

„Het geeft in een paar woorden de onderwijsfilosofie van Eduquaat weer”, zegt Derks. „Daarin staan het kind en zijn talenten centraal. Daarbij gaat niet om het schools leren van de lesstof. Het is idioot dat kinderen gemiddeld zestien jaar naar school gaan en daar maar drie

jaar rendement van hebben. De ontwikkelingen gaan in deze tijd zo snel, dat wat je op school hebt geleerd al is verouderd als je klaar bent. Het is veel belangrijker dat je kinderen plezier laat hebben in het leren, zodat zij dat blijven doen als ze van school af zijn. Een heel leven leren. Maar daarvoor moet iemand geen hekel krijgen aan leren. Een school moet dat zien te voorkomen. Natuurlijk moet de school zorgen dat er een basis is. Lezen en rekenen bijvoorbeeld. Maar leerkrachten moeten kinderen vooral aanspreken op hun talenten en die bevorderen, kinderen met veel passie faciliteren in hun ontwikkeling en eigenwaarde. Kinderen het gevoel geven dat ze mensen zijn en erbij horen” Die taak rust niet alleen op de schouders van de school, vindt hij. Ouders spelen een belangrijke rol, maar ook ouders, handwerklieden, kunstenaars. Hij vindt dat elke wijk, elk dorp een integraal kindcentrum zou moeten hebben waar die groepen samenkomen en van elkaar leren. „Een plek waar een kind zich thuisvoelt en op zijn gemak is. Laat kinderen daar in contact komen met ouderen en nodig een fietsenmaker uit in de klas om te laten zien hoe je een band plakt. En laat kinderen samen met een dramalerares een toneelstuk maken en uitvoeren. Daar leer je zoveel van waar je later ook wat aan hebt. Veel meer dan aan wat je uit een boek haalt.” Sinds zich zeven jaar geleden acht basisscholen (vier katholieke en vier openbare) in Weert onder de vlag van Eduquaat schaarden, is de geboren Oostrumer Henk Derks bezig met in stelling brengen van deze schoolfilosofie. „Daar hebben we flinke stappen in gezet. Maar het is een proces waarbij je van tevoren niet precies kunt zeggen waar je uitkomt. Want een school moet meebewegen met de maatschappij en

nieuwe ontwikkelingen. Daar heb je dynamiek voor nodig, je moet voortdurend in beweging blijven.” Dat de 63-jarige Derks nu bij Educuaat stopt, heeft daarop geen invloed verwacht hij. „Het proces gaat gewoon door. Er ligt een goede basis.”